



Lidingö - där vision blir vardag

**Valprogram för Vänsterpartiet Lidingö
mandatperioden 2022 – 2026**

Vår vision

Vår vision är ett Lidingö med grönska och natur för rekreation, fritid och återhämtning, ett rikt förenings- och kulturliv och en blandad bebyggelse som gör att vi kan möta människor med olika levnadsförhållanden och erfarenheter.

I vår kommun får medborgare den hjälp och det stöd de behöver av samhället när de behöver det som mest. Den äldre som behöver får plats på ett äldreboende med bra bemanning och kompetent personal, den som vill bo på ett servicehus kan välja det och den som vill ha hemtjänst får den hjälp de behöver med välkänd personal som är lyhörd för deras behov och önskemål.

I vår kommun finns det i skola, förskola och fritidshem tillräckligt med vuxna, lärare, förskollärare och barnskötare, fritidspedagoger och fritidsledare och resurspersonal. Det är nödvändigt för att kunna se varje elevs behov och förutsättningar att utvecklas. Inget barn ska inleda skoldagen med kurrande mage och alla ska känna sig trygga, sedda och stimulerade i skolan.

Vår gemensamma välfärd ska drivas utan vinstintresse. Alla ska kunna välja förskola, skola och äldreboende som drivs i stadens egen regi.

På Lidingö finns en stark gemenskap genom ett livaktigt föreningsliv som får de resurser de behöver av kommunen för att kunna arrangera allt från konstutställningar till konserter och samvaro.

Lidingö präglas av ett framåtsträvande där vi med gemensamma krafter gör vår kommun till en bättre plats att leva på. Då blir det gott att leva här.

Ett grönt Lidingö

Staden måste göra mer för att minska vårt koldioxidfotavtryck. Vi ska bygga klimatsmart. Solceller bör finnas på alla stadens byggnader. Den mat staden köper in ska vara närproducerad och vegetarisk.

Stadens fordon ska vara fossilfria. Kollektivresandet ska stimuleras genom att göra det praktiskt och enkelt att resa kollektivt oavsett om det är med Lidingöbanan eller med buss. I regionen driver Vänsterpartiet på för sänkta avgifter i kollektivtrafiken.

Det ska vara enkelt och tryggt att välja cykeln eller att gå dit man ska. Säkra och attraktiva cykel- och gångvägar ska underlätta för Lidingöborna att välja klimatsmarta transportsätt.

Pendelbåtstrafiken har erbjudit Lidingö och Lidingöborna nya resmöjligheter. Vi vill fortsätta att utveckla detta trafikslag och med ökad

turtäthet till Storholmen och med att linje 80 sommartid också går via Fjäderholmarna. Det ska gå att göra utflykt till Fjäderholmarna från Lidingö, på SL-kortet.

Lidingö är och ska förbli en grön kommun. Vi måste värna och vara rädda om våra naturområden. De behövs för rekreation och för den biologiska mångfalden. Vi vill ha en skogsvård utan avverkningar eftersom skogen ska vara för rekreation. Naturreservaten ska vara tillgängliga för alla, även personer som behöver hjälp av rullator eller rullstol. Dagvatten till Kyrkviken och Kottlasjön ska renas.

En skola där vi lär för livet

Redan i barndomen föds våra drömmar och idéer om vad och vilka vi vill bli i framtiden. Redan där börjar vi forma det som en gång kommer att bli vårt vuxna jag. Därför är det viktigt att i förskolan och skolan se varje barn som en egen och självständig individ med egna och unika önskemål och behov. För att det ska vara möjligt behöver vi öka personaltäckningen i skolan, se till att minska barngrupperna i förskolan och stärka arbetet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I förskolan ska hälften vara utbildade förskollärare (idag är det 25 %) och hälften utbildade barnskötare.

Vi menar att stordrift inte är bra för barnen. Barn- och elevgrupperna ska minskas. Vid nybyggnation ska förskolor bli småskaliga. I sådana enheter är det lättare att växa och skapa sin egen prägel på verksamheten för både barn och personal. Vi vet också att mätta elever presterar bättre och lär sig mer än hungriga elever. Därför vill vi införa möjlighet till skolfrukost på Lidingös grundskolor.

Äldrevänlig stad

I Lidingö ska man kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Det ska finnas tillgängliga bostäder och seniorboenden med hyror som alla pensionärer kan betala. Det ska vara nära till service. När man behöver hjälp av andra för att klara sin vardag ska det finnas en väl fungerande äldreomsorg med kunnig personal.

Hemtjänsten ska utformas så att den stärker den äldre personens möjlighet att trots hjälpbehov fortsätta att styra sin vardag. Den äldre personen ska ha rätten att tillsammans med hemtjänstens professionella personal själv utforma insatserna.

När omsorgsbehovet blir stort ska den som så önskar snabbt få plats i särskilt boende. Det ska finnas olika typer av särskilt boende, anpassat till exempel för vård i livets slut, för personer med demenssjukdom, personer med somatiska sjukdomar och stora funktionsnedsättningar. Servicehus ska finnas kvar.

Anhöriga ska garanteras individuellt utformat stöd. Insatser som dagverksamhet och växelvård ska ha en låg avgift så att ingen tvingas avstå pga. kostnaden.

Trygghet och säkerhet

På Lidingö är det tryggt att bo. Brottsligheten är relativt låg och de flesta brott som sker är stölder. Dock måste vi se till att hålla brottsligheten låg. Genom ett gott samarbete mellan staden, fältpersonal, fritidsgårdar, sociala myndigheter och polis har vi möjlighet att fortsätta bygga ett tryggt Lidingö. I det arbetet är fritidsgårdsverksamhet och annan meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar extra viktigt. Ideella krafters insatser med exempelvis nattvandring i kombination med stadens egen trygghetsskapande verksamhet skapar en helhet. Vi tror inte att det är möjligt att skapa ett tryggt Lidingö genom övervakningskameror eller "hårdare tag." Det är social och ekonomisk trygghet som skapar trygga samhällsmedborgare som gemensamt och tillsammans kan skapa en tryggare och bättre kommun för alla som bor här.

Ny kurs i byggpolitiken

Lidingös utveckling har stannat av. Det finns idag inte samma möjligheter till en lägenhet på Lidingö som det fanns för några decennier sedan. Både stadens egna och privata hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter med prislappar långt över vad många hushåll kan drömma om att betala. Vem ska arbeta i vård, omsorg, serviceyrken? Samtidigt som antalet människor som efterfrågar en bostad växer så krymper den styrande majoritetens ambitioner om att utveckla Lidingö. För framtida generationer av Lidingöbor behövs utveckling och för utveckling krävs en ny kurs i byggpolitiken.

Det finns flera områden som skulle kunna förtätas. De pågående planerna i Högsåtra har bromsats upp. I stället för flera attraktiva och trivsamma flerbostadshus med hyresrätter har den styrande majoriteten förvandlat visionen om Högsåtra till bostadsrätter och ett radhusområde. I utvecklingen av centrala Rudboda finns också goda möjligheter att bygga flerfamiljshus i anslutning till nuvarande centrumområdet och i utvecklingen av Lidingö centrum och harmoniseringen mellan centrum och Torsvik finns också möjlighet att bygga nytt, klimatsmart och modernt utan att inkräkta på den karaktär områdena har idag. Även i kvarteret Missionsskolan vid Kottlavägen och genom hopbyggande av Dalénum, Larsberg och Högsåtra finns möjligheter att förtäta och få fina bostadsområden.

Lidingös kapitulation från bostadsmarknaden var ett stort misstag. När det allmännyttiga bostadsbolaget Lidingöhem försvann så försvann också en stor del av stadens möjligheter till såväl socialt ansvarstagande som

utveckling av kommunen. Ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag bör återinrättas med uppdrag att se till att Lidingö har bostäder för alla, inte bara för dem med mest pengar.

Vänsterpartiet vill bevara Lidingös unika karaktär. Mötet mellan flerbostadshusområden och villastad i en symbios som gör båda boendeformerna mer attraktiva är Lidingös särprägel. Men i stället för de idag tydliga uppdelningarna mellan områdena vill vi se hur de går in i varandra, skapar spännande möten och gemensamma mötesplatser, såväl socialt, arkitektoniskt som servicemässigt.

Vi tar ansvar och visar solidaritet – vi skickar inte ansvaret över bron

Det är ingen nyhet för någon att vi lever i en föränderlig värld. Den förändrades i och med Rysslands invasion av Ukraina och den förändrades 2015 när miljontals människor tvingades lämna sina hem i Syrien. Den kommer att förändras igen. Lidingö är en kommun med stora möjligheter att agera solidariskt gentemot medmänniskor på flykt.

Nyanlända måste ges möjlighet att i trygghet etablera sig i Lidingö och komma in i det svenska samhället. Det förutsätter att den tvååriga etableringstiden inte ses som ett maxtak för hur länge man ska kunna få bo kvar. Nu säger Lidingö stad upp alla när de två åren gått. Att riva upp barnfamiljer med rötterna ännu en gång när man redan flytt från ett krig är inte en medmänsklig och solidarisk politik. Det fungerar inte att någon annan, på andra sidan Lidingöbron, alltid ska lösa problem som endera uppstår på Lidingö eller förvärras av vår kommuns brist på ansvarskänsla och solidaritet. Familjer som anvisats bostad i Lidingö ska ges möjlighet att bo kvar här, där de har fått vänner och barnen hittar trygghet i förskola och skola!

Av samma orsak bör det kommunala tiggeriförbudet upphävas. Det är inget brott att be om hjälp när man som rom från Rumänien eller Bulgarien ber om några kronor att skicka hem till sina familjer i länder där de förföljs eller stigmatiseras och stängs ute från arbetsmarknaden på grund av sitt ursprung.

Bygg ut den demokratiska infrastrukturen

Det höga valdeltagandet på Lidingö är ingen ursäkt till att inte inkludera medborgarna mer och ta deras röster på allvar i det kommunala beslutsfattandet. Idag saknas till stor del medborgardialoger och naturliga mötespunkter mellan beslutsfattare och medborgare mellan valen. Fler arenor behöver skapas där Lidingöbor kan mötas för att diskutera frågor som rör deras vardag.

Kultur är golvet vi tar spjärn mot

Kulturen är själva golvet. Det är därifrån vi ska ta spjärn när vi utvecklar våra sinnevärldar, personligheter och tankar. Det gör oss rikare inte bara som individer utan också som kollektiv. Därför är det viktigt att Lidingö har ett bra kulturliv. Detta kan vi se till genom att upplåta stadshusets entré som kulturhus för konserter och konstutställningar men kanske framför allt genom att sänka avgifterna till såväl musikskolan som Sagateatern för att se till att fler unga på Lidingö får det golv att ta spjärn mot som de förtjänar och som vi alla kommer tjäna på att dem får. Vänsterpartiet vill också göra Lidingö till fristad för förföljda konstnärer och författare genom anslutning till *International cities of refugees network* (ICORN).

Ett bra liv för föreningar – ett bra föreningsliv

Ett bra samhälle bygger vi alltid gemensamt. Kommunen kan inte göra allt. Företagen kan inte göra allt. Föreningar kan inte göra allt. Men genom att se till att Lidingö har ett stort och livaktigt föreningsliv kan vi skapa ett gemensamt ansvarstagande som kommer alla Lidingöbor till del. Därför är det viktigt att värna om öns föreningsliv och se till att det har bra förutsättningar att verka. Därför måste kommunen ta ett större ansvar för finansieringen av föreningslivet och framför allt se till att rädda Föreningsgården i Larsberg och se till att den kan fortsätta att finns till som en mötesplats för öns civilsamhälle.

Att vara hälsans ö förpliktigar

Att röra på sig och motionera är något som Lidingö är känt för. "Hälsans ö" är kommunens motto och det är något som förpliktigar. Vi vill inte bara att det är en fin skylt man ska se när man passerar över Lidingöbron utan också något som återspeglas i hela staden och i stadens verksamheter. Därför är det viktigt att upprustningen av Lidingövallen nu kommit i mål och att det byggs en ny hall i Bodal för Vikingarna. Utvecklingen av Högsåtra sportområde är positivt, och skulle bli ännu bättre om det blir en blandning av bostäder med hallar och planer för olika slags idrotter. Samtidigt vill vi också uppmuntra det spontana motionerandet och idrottsutövandet. Här tror vi att en viktig del är en trygghetsinventering av stadens motionsspår för att kontrollera att belysning och liknande fungerar bra även på kvällstid så att fler känner sig trygga att motionera även när de exempelvis kommer hem från jobbet. Det ska finnas ett utbud av aktiviteter för alla åldrar, och staden ska möjliggöra genom att det finns lokaler.

Ett jämställt och jämlikt Lidingö

Särskilt under pandemin har oron för våldet i nära relationer ökat. Detta, kombinerat med det hedersrelaterade våldet- och förtrycket är de grövsta uttrycken för att Sverige inte är ett tryggt och säkert land att leva i, inte om man är kvinna. Kvinnojouren måste ges en trygg och långsiktig finansiering för att kunna bistå kvinnor som behöver hjälp. Ett

förebyggande och attitydförändrande arbete när det gäller könsroller och könsidentitet måste påbörjas redan i tidig ålder. Invanda mönster måste brytas, inte bara för att minska mäns våld mot kvinnor och förebygga hedersrelaterat våld- och förtryck utan också för att hjälpa barn och unga att finna självsäkerhet och frid i vilka de är och vill vara.

Lidingö ska vara en stad för alla.

- Alla föräldrar, oavsett om man är hög- eller låginkomsttagare, ska genom låga avgifter kunna låta sina barn delta i Musikskolans och Sagateaterns verksamhet.
- Avgifterna i äldreomsorgen ska sänkas – välfärd finansierar vi gemensamt.
- Alla ska ha råd att skaffa en bostad på ön – vårt Lidingö får inte bli ett reservat för rika!